

klein zijn en je je een weg moet banen door een jungle van bladeren, takken en wie weet wat nog. Bij tijden voel ik me haast een ontdekkingsreiziger die ieder moment oog in oog kan komen te staan met een nog onbekend wild dier. En dat is haast niet overdreven.

ZOETE ZOMERNACHTEN IN HERVE

Het is 20 juni oftewel de langste dag van het jaar. Ik heb nooit veel belang gehecht aan rituelen, overgangen of dergelijke, maar wie houdt er nu niet van eindeloze zomeravonden? En er is geen betere manier om dat te vieren dan buiten, met een glas wijn in de hand en de zon op je snoet.

Het is niet de eerste keer dat ik logeer bij Côté Verger in Battice, maar ook nu blijkt nog maar eens wat een pareltje dit is. In het midden van een terrein van enkele hectaren groot staat een imposante boerderij, met in de bijgebouwen drie kamers en een zwembad. Gastvrouw Béatrice weet duidelijk wat van inrichting en trekt dat ook door in haar chambres d'hôtes. Design en vintage gaan hier

hand in hand, wat een strak en tegelijk charmant resultaat oplevert. Zelfs de kleinste details zijn tot in de puntjes verzorgd. Ik kom bijna in de verleiding om die vintage tandenborstelbeker in gerookt glas in mijn valies te proppen.

Niet alleen binnen, maar ook buiten baad je hier in luxe. Aan elke kant van het huis is wel een plekje om van de zon te genieten en uiteraard kan je je ook gewoon in het gras nestelen. Op warme zomerdagen neem je een verfrissende duik in het zwembad, dat dankzij het prachtige ontwerp trouwens ook in de winter toegankelijk is. Het was lang geleden sinds ik een échte luie zondag had beleefd. Boekje lezen, zonnen in een strandstoel, koffietjes en kersen uit de tuin: contentement in overvloed. Al had ik achteraf gezien wel een likje zonnecrème kunnen gebruiken.

KRONKELEN LANGS KABBELENDE BEEKJES

Op maandag staat er nog een wandeling op de planning. Na een heerlijk huisgemaakt ontbijtje met streekproducten (waaronder de beruchte Herve-

kaas) stap ik gepakt en gezakt weer in de a... ting Hoge Venen. De kronkelende weg leidt naar Longfaye, het startpunt van de 'Balade 3'. Vooral het begin en het einde van deze meter lange tocht lonen de moeite.

De combinatie van het kabbelende water van Bayehon met de door weer en wind getelken doen mijn gedachten afdwalen naar het Elfen in 'Lord of the Rings'. Al hoef je geen liefhebber te zijn om dit plaatje te appreciëren, wel de weg verderop af en toe wat te bremsen, recht is, hoeft dat de pret niet te drukken. Adem uit en geniet van de verfrissende afleiding. Een welgekomen afleiding van het drukke leven waarin we maar zelden de tijd nemen om echt stil te staan bij de kleine dingen.

Na drie dagen in de natuur valt de terugkeer naar de stad me zwaar. Deze zomer zal er voor ons anders uitzien dan gewoonlijk, maar ook de zomers zijn oh zo schoon. En dat waren we niet vergeten.

Camille Van Puy

